

Stichting SENSE

toerusting op basis van het Evangelie
over nieuwe spiritualiteit

Nodig ons uit voor een seminar
bij u in de kerk of regio



Wie wij zijn

De naam 'SENSE' staat voor *Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie*. Wij zijn een groep christenen die met stromingen binnen new age en de nieuwe spiritualiteit in aanraking is gekomen. Een aantal van ons heeft vroeger zelf in die kringen verkeer, maar is er uiteindelijk teleurgesteld in vastgelopen.

Sinds 1989 hebben wij door lezingen en studies een schat aan kennis en ervaring opgebouwd, die wij willen delen met zowel kerkelijke- als niet kerkelijke mensen. Wij bieden adviezen en toerusting op basis van het Evangelie, aan individuele personen en kerkelijke organisaties in hun contacten met de vele zoekers naar zingeving.

Raad van Aanbeveling en Advies:

dr. Mart-Jan Paul - Otto de Bruijne - dr. Robert Doornenbal



Wat wij doen

'SENSE' informeert op relevante én begrijpelijke wijze over geestelijke zaken. Om ons heen zien we een veelheid aan paranormaalbeurzen, kaartleggers, tieners die zich inlaten met wicca en volwassenen die een medium raadplegen. Zaken die ruim 30 jaar geleden door new age geprogrammeerd werden, zijn inmiddels gemeengoed geworden. In deze tijd zien veel mensen dit als een onschuldige *lifestyle*.

'SENSE' waarschuwt voor zaken die ons geestelijk leven kunnen schaden en wil gelovigen leren die verschijnselen en leringen - met hulp van de Heilige Geest - goed te onderscheiden en te toetsen aan de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel duidelijk leert dat de mens vrede en heil buiten zichzelf moet zoeken, namelijk bij het goede nieuws (het Evangelie) van Jezus.

Onze activiteiten vinden plaats in het gehele land: lezingen over thema's die aansluiten bij de actualiteit en publicaties. Verder leveren we bijdragen aan het onderwijs en verzorgen we toerusting aan kerken om het Evangelie effectief te kunnen uitdragen in deze spirituele tijd. Ook *online* is 'SENSE' actief: op www.stichting-sense.nl treft u gratis artikelen, geluidsopnamen en adviezen op het gebied van spiritualiteit. Tevens kunt u daar terecht voor pastorale hulp en verwijzing.

Voorbeelden van thema's en gelegenheden

Sprekers tijdens de thema-lezingen waren ondermeer Otto de Bruijne, Ds. Peter de Nooy, Jan Minderhoud, Martie Dieperink, Dr. Robert Doornenbal, Joshi van Veen, Dr. Patrick Nullens, pater Amedeus van der Staay, Peter Steffens, Gerard Feller, Martin Kamphuis, Bob van Dijk en Dr. Mart-Jan Paul.

Een greep uit de thematiek van de lezingen: (algemene) inleiding in de geestelijke wereld - Engelen en demonen - Wat is occultisme? – Bestaat New Age nog? – Christen en Yoga - Reiki en andere helende krachten – Mindfulness – Goede en duistere kanten van popmuziek – Christelijke Mystiek – Bewustzijn in het licht van de Bijbel – Het Tibetaanse boeddhisme.

Neem contact op om een lezing over deze spiritueel georiënteerde onderwerpen in uw kerk of regio te organiseren!

Benader ons ook voor een evangelisatietraining in uw kerk of voor een bijdrage aan een publicatie, conferentie, gemeenteavond e.d.